

Ενας πολιτιστικός χώρος γεννιέται σ' ένα παλιό εργοστάσιο σαπουνοποιίας στην Ελευσίνα

Της ΝΑΤΑΛΙ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πάσι καιρός που ο' αυτό το μπαλκόνι του κδρουμου Περσεφόνης είχε σταματήσει να βγαίνει. Πριν, δύο ακόμη έβγαινε, έβλεπε δεξιμενές, οκουριά, φουγάρα και μια θάλασσα αφύσικα οκούρα, μύριζε καπνό και πετρέλαιο κι δκουγές για τα Ναυπηγεία, για την ΠΥΡΚΑΛ και για την οικολογική καταστροφή. «Κοιμήσου... στην σγκαλιά της γης», τη συμβούλευε και ο Νίκος Γκάτσος. Και ο' αυτή την περίπτωση, την περίπτωση της Ελευσίνας, προτιμούσε να τον οκουσει. Κάτω από ξύλο, πίσσα, τοιμέντο και λίγο χώμα, κοιμήθηκε...

Ξύλο, πίσσα, τοιμέντο και λίγο χώμα ήταν η πρώτη ύλη μιας «εικαστικής ανακύκλωσης». Κάποιων που, αντίθετα, αποφάσισαν να μην κοιμηθούν δύο κι αν τραγουδούν οι Σειρήνες (των εργοστασίων). Οσο για την Περσεφόνη τους...

«Δεν τη θέλω κομμαρένη, όπως ο Γηράς. Τη θέλω εντλική κι όχι νεορή

ντες. Είτε από τη έγκαστη

πατέρας. Σε μια γέννα πραγματικήν». Διασχίζοντας την είσοδο του παλιού σαπουνοποιείου Κανελλοπούλου, το Βλέμμα, προτού να πέσει στα ερειπωμένα κτίρια, συνέλασε την εικόνα της επιβλητικής μαρμάρινης κόρης, ατελούς ακόμη, σε τρία κομμάτια, ένα αφηναρένο στο χώμα και δύο ακουμπισμένα πιο πέρα.

Ο γλύπτης με τη σμήλη, με τζιν σορτς και πουκάμισο κοντομανικό, βουτηγμένος στη σκάνη, λεξεύει: κάτω σπό τον ήλιο. Κάνει ζέστη καθώς, σε πείσμα των συνειρημάτων που συνδέουν την Ελευσίνα με εικόνες μουντές και βροχερές, ο ήλιος κοίτει, ξεράνοντας το έδαφος αλλά επιπρέποντας σε κάποιους να διασχίζουν το πλακόστρωτο της παραλίας με ποδάρια.

Πέρα από τον ήλιο της σμήλης που σκάει στο μάρμαρο, σκορπίζοντας θρύμματα, ο ήλιος του φτιαρίσματος και των



ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑΥΡΙΔΗΣ

Η αφύπνιση της Περσεφόνης

ιπυχανημάτων. Μπροστά αυτή η πορτηθήθασσα, πίσω ο αρχαιολογικός χώρος. Και στη μέση της φυογένεσης της Περσεφόνης του Κώστα Κλουβάτου αλλά και ένας ακόμη δύσοκολος τοκετός. Σε 40 πημέρες το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Ελευσίνας, ο Κώστας Κλουβάτος και οι τεχνικοί, που αποφάσισαν να βοηθήσουν έστω κι αν δεν πληρώνονται

κανονικά, γέννησαν από την «ερείπωση» ένα τεράστιο γλυπτό, σκηνικό και δρώμενο, ένα μικρό θέατρο, δύο αίθουσες εκθέσεων. Ένα πολύ-πολιτιστικό κέντρο για τα Αισχύλεια '95 (3-30 Σεπτεμβρίου). Και όχι μόνον...

Εικαστική φώτιά

Η ιδέα για τη δημιουργία μιας εικαστικής φωλιάς στην σγκαλιά της Ελευσίνας ανήκει στον Κώστα Κλουβάτο. Στο δήμαρχο της Ελευσίνας Γιώργο Γεωργόπουλο ανήκει όμως η ιδέα της στράτευσης του γλύπτη. Αν και...

«Με φώναξαν για να κάνω μια έκθεση στο πλαίσιο των Αισχυλείων -είχα ζήσει έφηβος εδώ- είδα το χώρο και παθιάστηκα», λέει ο καλλιτέχνης.

Υπερδραστήριος, σμιλεύει και δίνει οδηγίες. Καμαρώνει στο «αίθριο» του εργοστασίου το μικρό αμφιθέατρο που δημιουργήθηκε μέσα σε 20 πημέρες, τη μικρή δημητρική, προσανατολισμένη βορειοανατολικά, «ήρος το άνοιγμα της θάλασσας». Τρέχει. Μας ξεναγεί...

Χανόμαστε στους δαιδάλους ενός συγκροτήματος που κέπτει έσηψυξε από ζωή, σε κάθε γωνιά των δεκάδων σημείων της διαδικασίας παραγωγής και που τώρα σημείωσε σε κομμάτια, φτύνει τοιμέντο και παλιά ξύλα. Κ. δημιώς, τα κτήρια, ένα όπως τα διασχίζουμε οκύβοντας, προσέχοντας, έχουν μια μαγεία καθώς αποκαλύπτουν κι άλλες αίθουσες, κι άλλες γωνιές. Ξωρίς το μέτρο της Αριάδνης, χανόμαστε βαθιά στα τούνελ των κτηρίων, βρισκόμαστε στο εργοστάσιο Βότρυς και στα σύνορα των «αρχαίων». Στις αίθουσες, πάνω στα ξύλινα αετώματα, στέκονται, σπιγμασία, χειδόνια κι υπέρισπούν τα φτερά τους με θόρυβο, ξαναβγαίνουν.

Σκαρφαλώνουμε από τη στενή σκαλίτσα, μετά φόδου ψυχής, στην κορυφή των τεράστιων δεξιμενών που άλλοτε φυλασσόταν το κρασί. «Κρακ», κάτω από τα πόδια σημείωσε τη στρεσοποιημένη ακόντη. Κάτω το χάος. Ενώχιστα πιο πέρα το

«Η αφύπνιση της Περσεφόνης», δεν είναι το μοναδικό έργο του γλύπτη που θα φιλοξενηθεί στο χώρο, λοιπόν. Στην κορυφή του πρώτου κτηρίου, μπαίνοντας στο πολιό εργοστάσιο, έχει ήδη εγκατασταθεί ο ξύλινος περιστερώνας του, και στη βάση του κτηρίου θα απλωθούν τα ορειχάλκινα χειδόνια. Πιο πέρα θα τοποθετηθεί ένας στύλος της ΔΕΗ, με χειλόδνια κι αυτή τη φορά. «Όταν ξαναρχίζει η ζωή, οι άνθρωποι έπονται. Στη συνάντηση αυτή θέλουμε να διεκδικήσουμε την πνευματική υπόστιση της Ελευσίνας. Την αναγέννηση, την πνευματική ειρηνική ζωή, εξηγεί ο γλύπτης. Εργα του, ξωγροφικής αυτή τη φορά σε πολλά, θα παρουσιάζονται σε μία από τις αιθουσές των κτηρίων, που εγκαινιάζεται απόψε. Σχεδόν στο μισοκάτιδο, ανάμεσα στα διαβρωμένα ξύλα.»

Η εισιθολή της τέχνης σε αυτό το χώρο των 30 στρεμμάτων είναι απόλυτα ειρηνική. Γίνεται με σεβασμό στη φύση πρώτα, στο παρελθόν μετά. Στο ιστορικό παρελθόν, της αρχαίας Ελευσίνας -τό-

αρχαιολογικό Μουσείο της Ελευσίνας. Στη μέση της θεατράκι. Και σκορπισμένο το μικρό σμάρι των ανθρώπων που δουλεύουν.

«Απλώστε τα χειδόνια. Επτά», φωνάζει ο Κώστας Κλουβάτος. Κάτω, σε ένα ζεμπύλι χειδόνιο, αυτή τη φορά από ορειχάλκο, έτοιμα να πάρουν τη φυσική τους θέση. Θα παρουσιάζονται σε μία από τις αιθουσές των κτηρίων, που εγκαινιάζεται απόψε. Σχεδόν στο μισοκάτιδο, ανάμεσα στα διαβρωμένα ξύλα.»



Σμιλεύοντας την Περσεφόνη, στο μάρμαρο που έφτασε στην Εύβοια. Ο Κώστας Κλουβάτος, σπλός, «χωρίς τη στολή του καθωστρεπίσμου»



Κρυφοκοιτώντας, με όπλο το τσεπάρε και το διάλειμμα για νέρο...

που καταγωγής του Αισχύλου· και των Μυστρίων. Και στο παρελθόν του διοικού του χώρου, του περήφυρου αυτής της εργατούπολης και του εργοστασιακού συγκροτήματος που θεμελιώθηκε σπις αρχές του αιώνα από τον Κανελόπουλο. Που απλώθηκε καταπίνοντας εκτάρια μέχρι το 1912. Και που, το 1971, έχοντας γίνει σχεδόν μία πολιτεία βιομηχανικής παραγωγής, στον κόλπο της. Ελευσίνας εγκαταλείφθηκε.

Μία «εικαστική χωροπλαστική που μέσα της να ζήσει ο κόσμος. Να γίνει ο ίδιος στοιχείο. Και μέρος του δρώμενου» Εξ ου και η «προσπάθεια να μην αλλοιώσουμε την ερείπωση». Γι' αυτό κάθε πέτρα, κάθε βάμνος, κάθε χάλασμα μένουν όπως έχουν.

Το αποτέλεσμα δεν απευθύνεται σε καλλιέργεια ή σε ανθρώπους «περί των καλλιεργητικών», ικανούς από τη χρόνια μαθητεία να δέχονται την υπερβολή και την ακρότητα ενός εικαστικού εργαλίσματος. Απευθύνεται σε όλους όσοι μπορούν να χαρούν τη μεταμόρφωση ενός χώρου σε ένα γιγαντιαίο πολιτιστικό σκηνικό και παράλληλα τη διεπίρροπη της ταυτότητας. Το συγκρότημα δεν αρνείται την Ελευσίνα. Τη συγχωνεύει την αποδέχεται αετάθες γωνία που διαπρέπει ταυτοία. Την εμεταλλεύεται.

ΟΡΑ ΑΠΟ ΣΚΟΥ

Ο σκοπός μας γίταγκαν μην αγοράστε τιποτες καινουργιού. Εκτιμαλλεύομε την ερείπωση σταν στοιχείο. Είναι η συνέχεια της εικαστικής μας πρότασης....», επιμένει ο Κώστας Κλουβάτος. Ο ίδιος σέβεται, νομίζεις και την κληρονομία των ανθρώπων που δουλεύουν εδώ. Και ντυμένος εργατικά, με παπούτσια πνιγμένα στη σκόνη, τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. «Ο καθένας φορά την πα-

νοπλά τού καθωσπρεπούμενού. Εγώ δεν είμαι έτσι, εξηγεί. Μαζί του οι τεχνικοί και οι εργάτες που κατέφρωναν τον άβλαστης εικοστικής ενάπλωσης σε 40 πμέρες. Χωρίς καμία βαθειά εκτός από αυτίνων δημοσιών και του ευαισθητοποιημένου δημάρχου.

«Στείλαμε έγκαιρα το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Το '88 μάς είχαν επιχορηγήσει για τα Αισχύλεια Σύρος δεν μας έστειλαν ούτε μας απόντηση από το υπουργείο Παιδισμού», παραπέραν πικρά ο Γιάννης Μοίρας, μέλος της Επιτροπής Διοργάνωσης των Αισχυλείων. Ο ίδιος, αποκαλύπτει ότι το οικονομικό Βάρος της συμπλοσης ιστικώνουν οι δημότες. Ανθρώποι που, ούτως ή άλλως, έχουν φορτωθεί και άλλα πολλά βάροι. «Τα χρήματα (15.000.000 μύρια), για την συνάπλωση του Κέλδιουργείου, είναι

απλων πολιτων. Απηρευθυνόμενοι στην οικονομική μάχη των δημοσίων, ο μάχης των τεχνικών, των εργασιών για τη διαμόρφωση της εικαστικής παρέμβασης αξέζει μια καλύτερη, μονιμότερη τύχη. Γιατί τα Αισχύλεια κάποιες θα τελειώσουν. Άλλα...

θετουν τους γιγαντιαιους κορμους εκινει,
δεντρων που είχαν κάποτε ζωή και τώρα
επιλέχθηκαν να διακοσμήσουν την είσο-
δο στον «εικαστικό λαβύρινθο» δ. Κώ-
στας Κλουβάτος μάς το αποκαλύπτει:
«Στόχος μου είναι για απευθύνω προς
πάσσα κατεύθυνση πρόταση για τη δημι-
ουργία εδώ ενδέ πρωτυπουργικαστικού
κέντρου», λέει. Και φευγει μαζι για πιάσει
πάλι τη σημύνη, για προλαμβάνει το φως»
Βλέπετε, η «Αφύπνιση της Περσεφόνης»
θέλει κόπο, προγραμματομένο. Και πάνω
απ' όλα χρειάζεται το φως του ήλιου...